



Breng aan het eind van de middag een bezoek aan de [Haagsche Hopjesfabriek en het Haagse Hopjesmuseum](#) aan de Bezuidenhoutseweg. In oktober was het 300 jaar geleden dat Baron Hendrik Hop werd geboren. Kon helaas niet bij de verjaardagsbijeenkomst aanwezig zijn, maar beloofde snel een keer langs te komen. Jan van der Laan begroet mij bij de deur. Jan nam ooit de inboedel over van het Hopjesmuseum dat voorheen aan de Oude Molstraat was gevestigd. Sindsdien is hij totaal gegrepen door dit echte Haagsche snoepje. In de achterkamer van zijn huis heeft hij een klein museum ingericht en samen met bestuurslid Paul van Let en zijn pleegdochter Limaya vertelt hij vol verve over zijn plannen rondom het Haags hopje. Jan betreft ook onderwijsinstellingen zoals [ROC Mondriaan](#) en [Inholland](#) bij zijn activiteiten. Vandaag zijn leerlingen van het ROC Mondriaan aanwezig. Zij maakten een prijswinnende hopjescheesecake. Mag een stukje proeven, voortreffelijk.



Studenten van Inholland zijn betrokken bij de marketing rond Baron Hop. Ben onder de indruk van de bezigheden van Jan van der Laan. En ben het met hem eens dat het hopje behoort tot de Haagse canon. Krijg uiteraard een hopje mee voor onderweg.